



1. Zekâ tek başına başarıyı getiren bir etken değildir. 2015 Nobel Ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar : “Ben zekâya inanmıyorum, bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum.” diyerek önemli olanın çalışmak olduğunu vurgulamıştır. Çünkü çalışma enerjisi ile beslenmeyen bir zekâ yerinde saymaya mahkûmdur. Çok zeki insanların bile çalışma yetisini geliştiremedikleri için başarısız oldukları görülmüştür. Buna rağmen çok zeki olmayan bir insan, göstermiş olduğu özverili çalışma ile çeşitli alanlarda başarılı olabilmektedir. İşte, bu nedenle çalışarak ulaşılamayacak hiçbir hedef yoktur.

**Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Başarı, sadece çalışmak ile olmaz.
- B) Zekâ ve çalışmak birbirini tamamlar.
- C) Başarılı olmanın yolu zekâdan çok çalışmaktan geçer.
- D) Aziz Sancar zeki olduğu için Nobel Ödülü almıştır

2. Akıllı telefonlar artık herkesin hayatında. Telefonunu ölçülü bir şekilde kullananlara söylenecek söz yok elbette. Ancak telefonu hayatının merkezine koyup bütün zamanını onunla geçirenlerin yalnızlığa doğru sürüklendiklerini kabul etmek gerek. Telefonlar sevdiğimizle aramızdaki bağı biz fark etmeden koparmakta, bizi gerçek dünyadan koparıp sanal dünyaya hapsedmektedir.

**Yukarıda verilen paragrafın yazarı özellikle neyi vurgulamıştır?**

- A) Telefonlar yaşamımızı sürdürmek için vazgeçilmezdir.
- B) Telefonlara gereğinden fazla bağlanmak sosyal ilişkilerimize zarar vermektedir.
- C) Telefonlarla çok fazla vakit geçirmek insan sağlığına zararlıdır.
- D) Telefonlar olmasaydı hayat daha güzel olabilirdi.



3. “Elinizi attığınız her şeyin dengesini, düzenini bozdunuz. Elinize aldığınız materyali kendi istekleriniz doğrultusunda biçimlendirmeye çalıştınız. Merakınıza saygı gösteriyor, hatta takdir ediyorum ama dev fabrikalarınız var bacalarından zehir kusan, her gün sürdüğünüz parfümleriniz deodorantlarınız var atmosfere yayılıp ozonu delen ve nükleer santralleriniz, biyolojik silahlarınız var milyonlarca varlığın hayatını karartan. İşte bunlar, bu faaliyetleriniz global ısınma adlı cinayet romanını yazarlar. Böyle giderse ikinci nesle dünya adında bir cehennem bırakacaksınız.”

**Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?**

- A) İnsanlık dünyanın nimetlerini sorumsuzca yok etmektedir.
- B) Her şeyde denge ve düzen bozulmuş bir hale gelmiştir.
- C) İkinci neslin durumu bundan sonra çok zor olacaktır.
- D) İnsanlar birbirlerinin merakına saygı duymalıdır.

4. Yaşlı bir çiftçi yanına yardımcı arıyordu. Ancak iş için gelenlerin hiç birini beğenmiyordu. İş başvurusu yapanlardan birisi kendisini tanıtırken “Fırtına çıksa bile rahat uyurum” dedi. Bu söz yaşlı çiftçinin ilgisini çekti ve kişiyi işe kabul etti. Bir gece yaşlı çiftçi kulakları sağır eden bir gürültü ile uyandı. Fırtına çıkmıştı. Hemen kontrol etmeye başladı. Pencereler sıkıca kapatılmıştı. Odunlar yerine yerleştirilmişti. Hayvanlar ahırlara alınmış, kapılar güzelce kapatılmıştı. Yardımcı ise odasında mışıl mışıl uyuyordu. Yaşlı çiftçi yardımcısının ne demek istediğini şimdi anlamıştı.

**Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Yaşlanınca çalışmak zordur.
- B) Önceden tedbirimizi alırsak koşullar zorlarsa bile sıkıntı yaşamayız.
- C) İnsanlarla anlaşma ve onları çalıştırmak zordur.
- D) Rüzgâr eken fırtına biçer.



5. Ayşe son derece sakin oturuyordu. Ders başlamak üzereydi. Türkçe öğretmeni içeriye girdi ve herkes ayağa kalktı. Ayşe öyle korkak gözlerle öğretmenine bakıyordu. Masmavi gözleri sapsarı saçları vardı. Ay gibi güzel yüzüyle masum masum duruyordu. Okulun ilk günüydü. Öğretmeni belki bu yüzden ürkek davranıyor diye düşündü. Bütün arkadaşları onun sessizliğiyle dalga geçmeye başladı. Biraz zaman geçtikten sonra anlaşıldı ki Ayşe daha yeni annesini kaybetmişti. Bütün sessizliği bundan kaynaklanıyordu. İşte o zaman bütün sınıf insanın yaşadıklarını bilmeden davranışlarını yorumlamamayı öğrendi.

**Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Ayşe'nin çok sessiz bir çocuk olduğu.
- B) Ayşe'nin sınıfta çok ürkek durması ve arkadaşlarının bundan rahatsız olması.
- C) İnsanın yaşadıklarının davranışları üzerindeki etkisinin çok olduğu.
- D) Okulun ilk günü öğrencilerin hepsinin telaşlı olabileceği.

6. Kitaplar, insanın en yakın dostlarından daha yakındır insana. Kitapların içinde yaşarız. Onunla beraber gezintilere çıkıp yeni yerler keşfederiz. Onunla ağlar ve onunla güleriz. Kitaplar insan hayatının ayrılmaz birer parçasıdır.

**Bu yazıya verebileceğimiz en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Hayatın Gerçekleri
- B) Gerçek Dostluklar
- C) Kitap ve Eğitim
- D) Kitaplar ve İnsanlar

7. “Kimi insanlar niçin kitaplara düşkündür? Hele roman ve şiir kitapları neden vazgeçilmezler arasındadır? Kanımca bu sorulara cevap vermek için ilk cevaplanması gereken soru “insan neden okur?” olmalıdır.”

**Yukarıdaki metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?**

- A) Roman ve şiirler
- B) Kitap
- C) Okumak
- D) İnsan

8. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da Üçüncü Boğaz Köprüsü, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan kuzey tarafında inşa edilen köprü. İsmi 9 Osmanlı padişahı, ilk halifesi Yavuz Sultar Selim'e ithafen verilmiştir. Köprü güzergâhı Avrupa Yakası'nda Sarıyer'in Garipçe mahallesi ile Anadolu Yakasında Beykoz'un Poyrazköy semtinde yer almaktadır. Köprü 59 metre genişlik ile dünyanın en geniş, 322 metre kule yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek tüm köprü sınıflarında Fransa'da bulunan Millau Viyadüğü'nden sonra ikinci en yüksek kulesine sahip asma köprüsü ve 1.408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun asma köprüsüdür. Köprü'nün temeli 29 Mayıs 2013'te atıldı. 27 ayda 4,5 milyar lira harcanarak inşa edilen köprü 27 Ağustos 2016'da trafiğe açıldı.

**Yukarıdaki paragrafta göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?**

- A) Trafiğe açılış tarihine
- B) Köprü'nün her iki ayağında bulunan yerleşim yerlerine
- C) Köprü'nün yapımında kullanılan demir miktarına
- D) Genişlik, uzunluk ve yükseklik bilgisine